

BR 5863

GODSVERTROUWEN

LIEFDE VOOR VOLK EN VADERLAND



EERBIED VOOR DEN ARBEID

RADIOTOESPRAKEN VAN
J. H. ST. VOORHOEVE
PROPAGANDELEIDER DER N.S.B.





GODSVERTROUWEN

MUSSERT, de Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, noemde het GODSVERTROUWEN een der bronnen, neen de eerste bron van het Nationaal-Socialisme. Wanneer hij spreekt van Godsvertrouwen, dan veronderstelt dit Geloof in God als Eeuwigen Schepper en Hoeder van al wat leeft, van het leven zelf.

En dan alleen is Godsvertrouwen gerechtvaardigd, wanneer er eerbied voor Gods schepping leeft, eerbied voor de wetten der natuur, eerbied voor den menschelijken persoon, die tot zijn vollen bloei moet komen, eerbied voor de verhouding van den mensch tot God, eerbied voor de werkelijke verhouding tusschen de menschen onderling, eerbied voor het huwelijk en het gezin, eerbied voor de menschen in hun arbeid en in hun arbeidsstaat, eerbied voor het eigen bloed, de eigen bloedverwantschap, het eigen Volk, den eigen Stam, eerbied voor den Staat, eerbied voor al wat leeft en zijn behoeften. Passieve eerbied niet alleen, maar actieve eerbied vooral, de wil om al wat leeft in orde en gerechtigheid te doen gedijen, omdat God ons de aarde te beheerschen gaf.

Dan alleen is Godsvertrouwen gerechtvaardigd, wanneer wij leven naar der Vaadren Lijfspreuk :

HELPT USELFS, SO HELPT U GODT.

Des menschen gaven bepalen zijn bestemming. Wanneer hij die ontwikkelen kan, kan hij zijn taak volbrengen, voor zichzelf, voor zijn gezin, voor vrouw en kinderen, voor zijn gemeenschap van beroep of bedrijf, voor zijn Volk, dat door velerlei omstandigheden en door de inspanningen van het voorgeslacht groeide met een eigen taal, een eigen cultuur, dat zijn eigen geschiedenis maakte en zoo bijdroeg tot de kracht en de grootheid van zijn Stam. Wanneer hij daarin staat, in het eigen Volk en in den eigen Stam, in een ordelijke verhouding tot God en medemensch, dan eerbiedigt hij in feite Gods schepping en de wetten der Natuur. Individu en Volk en Stam zijn niet te scheiden naar Gods bestel, tenzij op straffe van verval en uiteindelijke vernietiging : ondergang.

IEDER OP ZIJN PLAATS.

Wanneer wij Nederlandsche Nationaal-Socialisten spreken over Godsvertrouwen, dan beteekent dat, dat wij den Nederlandschen mensch in zijn Nederlandsche Volk en in zijn Nederlandschen Staat op zijn hem rechtens toekomende plaats willen doen leven, met de mogelijkheid om in zijne behoeften, in de behoeften van zijn gezin en van zijn Volk te voorzien, zóó dat hij ook in en voor de dingen van den geest zal kunnen leven; dan beteekent dat, dat wij hem door zijn Volk en door zijn Staat, op zijn plaats in den Germaanschen Stam, en met dien Stam willen doen werken om welvarend en in vrede te kunnen leven.

Op zijn plaats willen wij hem doen leven, op zijn plaats, door zijn gaven, zijn kunde en zijn adel bepaald: den boer op zijn plaats, den handwerker op zijn plaats, den ondernemer op zijn plaats, den man van wetenschap op zijn plaats, den kunstenaar, den zeevaarder, den soldaat, den staatsman, ieder op zijn plaats, soeverein op hun gebied, eerbiedigend elkanders gezag en elkanders arbeid, beschermend allen te zamen wat zwak, of ziek, of gebrekkig, of oud is, levend naar dit beginsel:

EEN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR EEN, opdat wij allen gezond en sterk en gelukkig, tenminste menschwaardig zouden kunnen leven.

En hier mag en wil ik niet vergeten den noodzakelijken eerbied voor elkanders godsdienstige overtuiging, vooral: voor elkanders waarachtig godsdienstig leven.

Op zijn plaats willen wij het Nederlandsche Volk doen leven, binnen de Germaansche Volkerengemeenschap, opdat het den Germaanschen Stam versterke; binnen de Europeesche Volkerengemeenschap, opdat het binnen en met deze beide grootheden de beschavende taak van Europa in de wereld zou kunnen voortzetten.

Daarom staan thans vele Nederlandsche Nationaal-Socialisten aan het front tegen het kapitalisme en het bolsjewisme, deze duivelsche, materialistische machten, die geen eerbied hebben voor God en zijn schepping, deze ondermijnden, en in ieder geval vernietigen willen alles wat eens Nederlandsche, Germaansche en Europeesche glorie was:

de vrijheid der menschen en der volkeren om zich te ontkwikkelen tot de volle maat hunner persoonlijkheid, zoo lichamelijk als geestelijk;

orde en gerechtigheid;
Godsgeloof, Godsdienstzin en Godsvertrouwen;
de heiligheid van het huwelijk en van het gezin;
de kracht en de macht van Volkeren en Staten.

Zij willen dit alles vernietigen om voor het eigen materieel
gewin Volkeren en Staten, mensch en gezin als één bende
proletariërs te gebruiken.

SAMEN OP DE BRES VOOR WAT ONS HEILIG IS.

Volksgenooten, wanneer wij samen op de bres staan tegen de
machten, die alles vernietigen willen wat ons heilig is, en wat
God welgevallig zijn moet, omdat het in overeenstemming is
met de wetten van het leven en van de natuur, wanneer wij
samen bouwen aan een nieuw Nederland in een nieuw Europa,
in werkelijk respect voor God, het eigen Volk, den eigen Stam
en het eigen werelddeel, in werkelijk respect voor den mensch,
zijn gezin en zijn arbeid, wanneer wij elkander naar best ver-
mogen willen dienen en dienen, dan mogen wij op God
vertrouwen, op Zijn hulp en zegen, naar der Vaadren richtlijn:

HELPT USELFS SO HELPT U GODT.

Zoo had hij dus groot en schoon gelijk, MUSSERT, de Leider van
de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, toen hij
de eerste bron van het Nationaal-Socialisme verklaarde te zijn:

HET GODSVERTROUWEN.

LIEFDE VOOR VOLK EN VADERLAND

Liefde voor Volk en Vaderland is de tweede bron van het
Nationaal-Socialisme, zoo verklaarde MUSSERT, de Leider
der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.

Liefde voor Volk en Vaderland wordt geboren uit het geluk,
dat het eigen Volk en het eigen Vaderland geven, het geluk
om de schoonheid, de kracht en de macht van beide, het geluk
om een rijke geschiedenis, om den arbeid, het streven van het
heden, het geluk om het menschwaardig bestaan dat zij bieden, het
geluk om het beveiligd samenzijn met de vrienden en de familie,
het geluk om de geestelijke en materiele schatten die verworven
werden, het geluk om den droom eener grootsche toekomst.

ONS VADERLAND.

Het Vaderland, dat is de plek waar eens de eigen wieg op stond, het Vaderland met zijn eigen ligging, zijn eigen karakter. Ons Vaderland is Nederland, het lage land aan de zee, dat onze vaders aan de zee ontworstelden om er een van de mooiste en vruchtbaarste landen van de wereld van te maken: Nederland aan de zee met zijn duinen en dijken als wal tegen den vloed van het water. Nederland met de monding van drie groote West-Europeesche rivieren, ook tegen het aanstormend geweld van dat water beveiligd door dijken. Nederland, dat wijde, rustige, sterke en vruchtbare land met zijn eindelooze, dikwijls in lichten nevel gehulde verschieten, zijn machtige luchten. Nederland, waarnaar wij verlangen wanneer wij veraf of dichtbij in het buitenland zijn. Nederland, dat in harden kamp op het water veroverd moest worden, dat tegen het water beveiligd moest worden en blijven.

NEDERLAND, POORT VAN NOORD-WEST EUROPA

dat door zijn ligging zijn bevolking riep tot visscherij, scheepvaart, landbouw, tuinbouw, veeteelt, handel en kolonisatie. Nederland, dat zijn bevolking hardde in dien strijd, in dat werk, en haar daardoor grootheid en rijkdom verschaft. Nederland met Uw grootheid en rijkdom, bemind door het eigen Nederlandsche Volk, door anderen begeerd, gij hebt van ons Volk een koppig en strijdbaar Volk gemaakt, dat niet alleen zichzelf en het eigen goed beschermde, maar ook Noord-West Europa, waarvoor het de monding van drie rivieren beheerde, waarvoor het op de bres stond wanneer uit het Zuiden of uit het Westen gevaren dreigden. In deze landen groeide een sterk en strijdbaar Volk, dat zijn Vaderland liefhad omdat het werk en geluk verschaft, een grootsche taak en een grootsche geschiedenis doorheen alle eeuwen.

VOLK IN VERVAL.

Maar toen dat Nederlandsche Volk zijn kracht en zijn macht verloor, een ordelooze democratische massa werd, in elkander op leven en dood bestrijdende kampen verdeeld; toen ons Volk in werkelijkheid nog slechts geleid en misleid werd door de machten met het geld en als voornaamste element daarin, door den allen niet-joodschen volken vijandig gezinden Jood, toen

schonken Volk en Vaderland niet langer dat geluk dat de liefde voor Volk en Vaderland in stand houdt. Vandaar dan ook, dat in dien tijd in ons land voor breede lagen der bevolking de vaderlandsliefde zelfs tot een veracht en belachelijk begrip werd. Een Volk, dat een half miljoen werkloozen telt, een Volk, dat door materialistische machten wordt uitgebuit en mishandeld; een Volk, dat een steeds stijgende sociale ellende en een steeds toenemend sociaal onrecht kent, en dat daardoor zijn kracht en macht verliest, verliest ook de vaderlandsliefde. Het is een Volk, dat zijn taak vroeg of laat door anderen ziet overnemen. Het is een Volk, dat in verval raakt.

DE REVOLUTIE.

Nu gaat er een groote beweging, een groote revolutie over Europa, die aan dit innerlijk verval der Europeesche volkeren een einde wil maken, een groote revolutie die den Europeeschen volkeren de kans wil geven door innerlijke orde sterk te worden, in staat tot het verrichten van de eigen taak om in onderlinge samenwerking, in onderlinge aanvulling van krachten en bezit den vrede en de welvaart van Europa te verzekeren. Duitschland is de pionier van deze revolutie, het Deutsche Volk, waarmede wij tot den Germaanschen Stam behooren. Dat ons Volk **gedwongen** werd aan deze revolutie deel te nemen, maakt het voor vele Nederlanders moeilijk welwillend mee te werken. Maar in het besef dat deze revolutie ons redden kan van den ondergang, ons Nederlanders en geheel Europa, kunnen zij de kracht tot zelfbeheersching vinden, den wil tot medewerking putten. Met Duitschland is het dat wij de baatzuchtige vijanden van orde en recht, de vijanden van de innerlijke kracht der volken moeten bestrijden en verslaan. Met Duitschland moeten wij strijden om aan het Nederlandsche Volk de echte vrijheid te herschenken, de vrijheid om het goede te doen door eerlijke en verstandige samenwerking met andere volken om aan Europa den vrede en de welvaart te herschenken.

NAAR NIEUWE GROOTHEID.

Wij Nederlanders hebben thans de kans een hechte eenheid te herworden, wij krijgen dan de kans om in ons land recht en orde te herscheppen zoodat elke werkwillige volksgenoot menschaardig kan leven. Wij krijgen de kans om in een nieuwe Euro-

peesche samenleving de eigen kracht, de eigen taak, de eigen veiligheid en de eigen welvaart tot grootschen omvang uit te bouwen. Wij krijgen de kans om in een eeuwige wisselwerking van Nederlandsche, Germaansche en Europeesche krachtsinspanning een grootsche toekomst te bouwen, een toekomst, zoo mogelijk nog grootscher dan het verleden was, dat onze vaders bouwden, toen er van Europeesche solidariteit nog geen sprake was. Zoo kan het zijn en zoo moet het zijn, dat wij de liefde voor Volk en Vaderland herscheppen en behouden.

Nederlanders, ook velen van U willen dat, velen van U, die zich nog geen lid van de Nationaal-Socialistische Beweging kunnen noemen. Zet alle vooroordeel op zij, slaat dezen eenigen weg in, die U naar het doel kan voeren: het geluk dat het eigen Vaderland kan geven, den weg, dien Mussert tien jaar lang ons wees, ook toen niemand wist of het Nationaal-Socialisme dan wel het Bolsjewisme Europa zouden gaan beheerschen, toen elke Nationaal-Socialist zich aan spot en hoon, ja dikwijls aan vervolging, ontrechting en broodroof blootstelde. Slaat met ons de handen ineen, opdat wij herwinnen voor gansch ons Volk de echte, verstandige, mannelijke liefde voor Volk en Vaderland, de tweede bron van het Nationaal-Socialisme.

EERBIED VOOR DEN ARBEID

Eer te bieden aan den arbeid, dat is ons aller natuurlijke plicht, omdat de mensch zich in zijn arbeid scheppend uit. Den arbeid eerbiedigen, dat is den mensch, dit redelijk schepsel, eerbiedigen; den arbeid miskennen, verachten of misbruiken, dat is den mensch miskennen, verachten of misbruiken. Zoozeer zijn zij een, de mensch en zijn arbeid.

Er is een tijd geweest, dat de mensch trotsch was op zijn arbeid, omdat zijn arbeid werd geëerd en beschermd. De kleermaker, de schoenmaker, de timmerman, wel bijna elke vakman, bracht het teeken van zijn arbeid boven zijn deur aan. Zij waren er trotsch op een vak te kennen en te beoefenen. Zelfs vindt men nog oude herbergen, waar de gildeteekens, gesmeed in ijzer of gestoken in hout, zijn opgehangen boven de tafels, waaraan bepaalde vakgroepen zich verzamelden.

Velen droegen het teeken van hun arbeid in het familiewapen. Dat was in de tijden, dat van den vakman vakkennis en vakbekwaamheid werden geëischt, dat het vak en de arbeid door wetten en maatregelen werden beschermd, dat de prijzen van de producten zoo werden vastgesteld, dat de arbeider die vruchten van zijn werk plukte, die hem in staat stelden menschwaardig te leven. Het was in de tijden dat de arbeid werd beschouwd als de voornaamste en grootste rijkdom van het Volk.

SCHIJN EN HOEVEELHEID BEHEERSCHEN DE MARKT.

Maar daarop is een tijd gevolgd, waarin de arbeider en de arbeid door de machten met het geld uitsluitend als middel tot grooter materiele winst werden gebruikt. De arbeid en de arbeider werden koopwaar. Aan het product werd nog slechts één eisch gesteld, n.l. dat het den kijker verblinden en hem verleiden zou tot koopen. Op degelijkheid en schoonheid werd niet meer gelet, verblindende schijn voor wat de kwaliteit en de prijs van het product betreft werd de eenige eisch. Voor werkelijk scheppenden arbeid was geen plaats. Bezinning en zorg bij den arbeider werkten slechts remmend bij de productie. Schijn en hoeveelheid beheerschten de markt, gaven de winst, die echter niet in handen kwam van den door deze productie- en handels-methodes toch reeds mishandelden scheppenden mensch. Zoo ontstond er minachting voor den handenarbeid en vluchtte ieder, die iets wilde zijn in de ambtenarij, in den handel, in een werkelijk of schijnbaar intellectueel beroep. De ouders, die voor hun jongens iets wilden in het leven, lieten hen studeeren, ook wanneer de aanleg ontbrak. Hoeveel levens hierdoor zijn verkracht valt niet te zeggen, maar dat het er ontelbaar vele zijn, is zeker. Zeker is tevens, dat de hartstochtelijke zucht naar geld en ander materieel gewin, die de beheerschers van het economisch leven bezielde, ook de beoefenaren van de intellectueele beroepen aantastte en steeds meer ging beheerschen. De eer van den arbeider werd steeds meer zijn beurs, zijn beurs zijn eer, en waar die beurs ontbrak omdat hij minder sluw was dan een ander, daar ontbrak de eer in eigen en in anderer oogen. Met het „het is maar een arbeider” werd alles wat geen ambtenaar, geen handelaar of geen man van wetenschap was, verklaard tot iets heel gewoons, iets onaanzienlijks.

EEN SCHOON EN DEGELIJK PRODUCT EERT DEN MAKER EN DIENT DEN KOOPER.

Meent niet dat ik, wanneer ik over onjuiste productiemethodes sprak, daarmee de machine wilde veroordeelen. Ik begrijp zeer goed, dat veel werk machinaal gebeuren moet of met vrucht gebeuren kan, ook dat een collectieve schepping, waarbij velen schijnbaar onbelangrijke onderdeelen verzorgen, scheppingsvreugde schenken kan, wanneer aan deze collectieve schepping bewust en in echte kameraadschappelijke samenwerking gewerkt wordt, wanneer elke medewerker naar zijn staat daarvan de vruchten plukt, wanneer geheel de arbeid wordt gericht door den wil om een degelijk en schoon product tot stand te brengen, dat den maker eert en den kooper werkelijk dient, en niet, zooals in den naast voorbijen tijd, uitsluitend of voornamelijk den geldschiet, den aandeelhouder.

ARBEID BRON VAN LEVENSVREUGDE.

Eerzame arbeid is de voornaamste bron van de menselijke levensvreugde, van de geestelijke en de materiele welvaart der menschen. Daarom moeten volk en staat den mensch en zijn arbeid, of het nu de staatsman is die orde schept in Volk en Staat, of de straatveger die orde schept op straat of de kunstenaar die de gevoelens van zijn Volk vertolkt, verbeeldt en richt, of de man van wetenschap, die orde schept in het denken of de materie onderwerpt, ofwel de handarbeider die de materie dienstbaar maakt aan den mensch, verheffen op den troon, waarop thans oppermachtig zetelen de machten met het geld. Alles hebben Volk en Staat te richten op het belang van den mensch en zijn arbeid, opdat zij bloeien en op hun beurt Volk en Staat welvarend en machtig maken.

De jonge mensch zal zijn vak moeten kunnen leeren, zijn vak, bepaald door zijn talenten. Hij zal het bewijs van zijn bekwaamheid moeten leveren, alvorens het recht te verkrijgen, zijn vak als meester of als ondergeschikte te beoefenen. Zijn arbeid moet gebonden zijn aan het nut van den kooper en van de beroepsgemeenschap. Deze hebben ervoor te zorgen, dat den maker zijn rechtvaardig loon toekomt. De omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, zullen moeten gebonden zijn aan de eischen der menselijke waardigheid. Elke arbeider zal er zeker van moeten zijn, dat sociale instellingen hem ook bij ziekte

en na het volbrengen van de levenstaak een menschwaardig bestaan verzekeren.

Eerbied voor den arbeid is eerbied voor den mensch; eerbied voor den mensch eischt eerbied voor den arbeid.

Eerbied voor den arbeid is de voorwaarde en de motor van den wil tot sociale rechtvaardigheid. Daarom heeft-MUSSERT, de Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, gelijk, wanneer hij den eerbied voor den arbeid verklaart te zijn één der drie bronnen van het Nationaal-Socialisme.

Alle drie noem ik ze nog eens:

GODSVERTROUWEN

LIEFDE VOOR VOLK EN VADERLAND

EERBIED VOOR DEN ARBEID.

Nederlanders, laat ons eendrachtig van wil, deze drie bronnen vrijelijk doen vloeien, opdat ons Volk door innerlijke orde sterk, zijn eigen Heil bewerkte en medewerke aan een waarachtig nieuw Europa.

HET NATIONALISME DER N.S.B.

Ons nationalisme behelst de erkenning van het Nederlandsche Volk, van zijn geschiedenis en van zijn taak; behelst den wil dit Nederlandsche Volk groot, sterk, bloeiend en vruchtbaar te doen zijn.

Alle Nederlanders, waar zij zich ook bevinden, vormen te zamen het Volk der Nederlanden, het Nederlandsche Volk.

Leerend uit het verleden, wil de N.S.B. voor dit Nederlandsche Volk alles doen, opdat het gezond, sterk en machtig zij, opdat het voor het eigen heil, voor het heil van den Germaanschen stam, voor het heil van Europa, en door dit alles zelfs voor het heil van de geheele menschheid op de bres kan staan. De N.S.B. wil voor dit Volk, haar Volk, alles doen, opdat het zijn historische taak zou kunnen hervatten en voortzetten.

DE HISTORISCHE TAAK

VAN HET VOLK DER NEDERLANDEN

Toen de lage landen aan de zee bevolkt werden, bepaalden deze gebieden zelf het karakter, den aard en de taak hunner bevolking. Het gebied rond de drie groote Noord-West-

Europeesche rivieren bood rijke mogelijkheden, maar het moest ontgonnen, beveiligd en beheerscht worden. Hoewel van nature een der vruchtbaarste gebieden van Europa, moest het ontgonnen worden, in cultuur gebracht, moest het tegen het onberekenbare, van tijd tot tijd aanstormende en alles vernielende water der zee en der rivieren beschermd, beveiligd worden. Rijk en vruchtbaar als het was, moest het tegen de begeerte van anderen beveiligd worden.

Langs de drie groote rivieren, door de Lage Landen aan de Zee ging de weg van Centraal en van Noord-West-Europa naar de wijde wereld. Daarlangs werd de overvloedige bevolking, werden de overvloedige producten vervoerd. Daarlangs ook werden de producten, waaraan Centraal- en Noord-West-Europa behoefte hadden, ingevoerd. Het Volk der Lage Landen bouwde aan den mond van Rijn, Maas en Schelde machtige havens. Het veroverde machtige overzeesche gebieden om zelf te kunnen leveren, waaraan Europa behoefte had.

Het volk der Nederlanden werd door dit alles een machtig volk van boeren, van vracht- en passagier-vaarders, van handelaars, kolonisators en soldaten.

Het is begrijpelijk, dat een in omvang betrekkelijk klein volk in een weinig omvangrijk gebied hoeder en beheerder bleef van de monding der drie groote rivieren, waarover ik sprak. Een in omvang klein volk is meer geneigd van een belangrijke positie, in zijn bezit, ook anderen te laten profiteeren dan een in omvang zeer groot volk. In handen van een groot volk zou onze economische en strategisch zoo uiterst belangrijke stelling een eeuwige twistappel geweest zijn en zou dit blijven.

SAMENWERKING VAN STAMVERWANTE VOLKEREN IN GELIJK-GERICHTE STATEN

De N.S.B. ziet echter ons volk niet als een geheel onafhankelijk iets. Zij beseft zeer goed, dat de belangen van het Nederlandsche Volk ten nauwste samenhangen met de belangen van andere volkeren, dat wij in zekere mate van andere volkeren afhankelijk zijn zooals andere volkeren in zekere mate van ons volk afhankelijk zijn. Deze onderlinge afhankelijkheid is er een als de afhankelijkheid van elk menschenlijk orgaan van het geheele menschenlijke lichaam, zooals van den geheelen mensch van elk menschenlijk orgaan. Een menschenlijk orgaan is niets

zonder den mensch, de mensch is afhankelijk van elk orgaan en van alle organen te zamen; naar de belangrijkheid van een ziek of een afwezig orgaan is de mensch minder waard. Zoo ziet de N.S.B. het Nederlandsche volk als een orgaan, maar een ontzettend belangrijk orgaan van den Germaanschen Stam. Het Nederlandsche volk in zijn Nederlandschen staat is een onmisbaar orgaan van Europa en zelfs van de geheele wereld. Dit besef leeft sedert 10 jaren in de N.S.B., en waar de organische ordening van Europa het best begonnen kan worden door stamverwante volkeren in gelijk-gerichte staten, heeft zij van het begin af de nauwste samenwerking bepleit tusschen de Duitsche en de Nederlandsche nationaal-socialisten, tusschen het Duitsche Rijk, dat reeds sedert jaren door de Duitsche nationaal-socialisten beheerscht wordt, en tusschen het Rijk der Nederlanden, dat binnen afzienbaren tijd door de Nederlandsche nationaal-socialisten beheerscht zal worden. Omdat de N.S.B. meent, dat de nieuwe orde in Europa het best door stam- en geestverwanten geschapen en gehandhaafd kan worden, streeft zij uit alle macht naar de vorming van een Germaanschen Volkeren- en Statenbond.

Dan immers kunnen wij Nederlanders onze taak het best vervullen wanneer wij in hechte stamverbondenheid en ook in Europeesche continentale verbondenheid de eigen kracht en macht, de kracht en de macht ook van alle verbondenen vergrooten, opdat wij samen de welvaart van Europa herstellen en handhaven, de beschavende taak van Europa in de wereld voortzetten. De N.S.B. is niet in het minst bevreesd, dat het Nederlandsche Volk daarbij onder de plak van het Duitsche Volk zal komen. Germanen respecteerden elkander tezeer om elkander bij onderlinge welwillende samenwerking geweld aan te doen, en ten slotte is het Duitsche Volk het nationaal-socialistische volk van Adolf Hitler, den schepper van het nationaal-socialisme, die dit nationaal-socialisme zelf aldus bepaalde: men kan geen nationalist zijn zonder socialist te zijn en men kan geen socialist zijn zonder nationalist te zijn. Dat beteekent dus, dat het nationalisme van een volk in dienst van zijn socialisme en dat het socialisme van een volk in dienst van zijn nationalisme heeft te staan. Zonder nationale welvaart is geen sociale welvaart denkbaar en zonder sociale welvaart is geen nationale welvaart mogelijk. Deze opvatting, volksgenooten, zit ons Nederlandschen nationaal-socialisten onuitrocibaar in het bloed, in merg en been.

DE N.S.B. WIL ONS VOLK ZIJN MANNELIJKE, STERKE GESTALTE HERGEVEN.

Om van de bevolking der Lage Landen aan de Zee een VOLK te maken en aan dit volk de mogelijkheid te bieden voor zijn eigen belangen en voor de belangen zijner bondgenooten op de bres te staan, stichtten onze voorvaderen den Nederlandschen Staat, het Nederlandsche Rijk, het Rijk der Nederlanden. In dezen staat en in dit rijk verkreeg ons volk zijn mannelijke, sterke gestalte, die trotsche bewonderenswaardige gestalte, die in de Europeesche en in de wereldgeschiedenis zulk een uiterst gewichtige rol speelde.

Ons volk werd in zijn staat een organisch geheel, waarbinnen alle gemeenschapsorganen met en onder de Leiding van den Staat samenwerkten. Dat was de organisatie naar binnen, de binnenlandsche en de nationale orde. Maar de internationale samenwerking was op niets anders gebaseerd dan op vrij willekeurige bondgenootschappen.

Wanneer ik in het begin van mijn rede zeide, dat de N.S.B. alles wil doen, wat het Nederlandsche volk gezond, sterk en machtig kan maken, opdat het zijn historische taak zou kunnen hervatten en voortzetten, dan blijkt daaruit, dat ik van meening ben, dat dit thans niet zoo is. En inderdaad, de democratie met haar tegennatuurlijke opvatting, dat de menschen alle gelijk zijn en gelijke rechten hebben, met haar dwaze en misdadige opvattingen over de menschelijke vrijheid, heeft ons volk volkomen ontbonden, ontordend en verziekt, heeft er een orde-looze, een bandelooze en een tuchtelooze massa van gemaakt, die zichzelf verteerde en Europa innerlijk mede ontwrichtte. Van die massa Nederlanders wil de N.S.B. opnieuw een VOLK maken, een innerlijk sterk volk, staatkundig gebonden, gericht en geleid door de staatsleiding, georganiseerd, gericht en geleid op het economische en op het cultureele gebied door de werkelijke leiders van het cultureele en van het economische leven. Dan alleen kunnen wij zijn dat sterke Nederlandsche Volk, dat volk van boeren en arbeiders, van staatslieden, geleerden en kunstenaars, dat volk van zeelieden, luchtvaarders en soldaten, dat wij in het verleden waren. En geven wij dan onze medewerking aan de krachtsontplooiing van de Germaansche Staten van Europa, dan zullen wij kunnen zijn een welvarend volk in een welvarend Europa.

NEDERLANDSCHE EN EUROPEESCHE SOLIDARITEIT

De vooruitgang op alle gebieden, maar in het bijzonder op technisch gebied, heeft het contact tusschen de volkeren en de staten vergemakkelijkt. Maar deze vooruitgang demonstreert zich in de geheele wereld en maakt het ook *noodzakelijk*, dat er solidariteit in ons werelddeel geschapen wordt. Van deze solidariteit ook is Hitler de groote pionier. Van de Nederlandsche solidariteit is Mussert, de Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, de groote pionier. Beide zijn zij een groot en nastrevenswaardig goed, deze Nederlandsche en deze Europeesche solidariteit. Wij Nederlandsche nationaal-socialisten hebben ons daarom geschaard achter het zwart-roode vaandel van Mussert. Met hem willen wij de solidariteit in Nederland tot stand brengen. Daarom beschouwen wij Hitler als den grooten Leider der Germaansche volkeren en willen met hem samen de solidariteit in Europa scheppen en handhaven.

Daarom, volksgenooten, reiken wij Nederlandsche nationaal-socialisten U in volle oprechtheid en in mannelijke liefde de hand. Wanneer Gij die hand aanvaardt om met ons in dezen zin voor ons volk op de bres te staan, dan zal het nationalisme van de N.S.B. zijn schoonste verwerkelijking gevonden hebben.

HET SOCIALISME DER N.S.B.

De bevolking der Nederlanden werd tot een gemeenschap, groeide tot een Nederlandsch Volk, dat in den Nederlandschen Staat zijn eigen gestalte schiep, zoo betoogde ik. Heeft het volk zijn politieke leiders, zijn politieke organen en zijn politiek recht noodig, het heeft evenzeer zijn sociale leiders, zijn sociale organen en zijn sociaal recht noodig. Volk en Staat beide kunnen slechts duurzaam bloeien en bestaan, wanneer er politieke en sociale orde heerscht, en deze orde behoort gericht te zijn op de geestelijke en de materiele welvaart van elken volksgenoot, van het eigen volk, van de volkerenfamilie, en op de eerste plaats van de stamverwante volkeren.

ZORG VOOR DEN ARBEID.

Geestelijk en materieel leeft de mensch, leeft ook een volk, door zijn arbeid. Men den arbeid en daardoor het leven mogelijk te maken, daarop moeten de sociale en de staatkundige orde zijn gericht.

Reeds eerder zeide ik, dat de mensch en zijn arbeid zoozeer één zijn, dat men den mensch veracht, wanneer men zijn arbeid veracht. Ik zou daaraan thans willen toevoegen, dat men den mensch schaadt, wanneer men zijn arbeid schaadt. Het is daarom, dat de arbeid in den nationaal-socialistischen Staat en in de nationaal-socialistische gemeenschap beveiligd en bevorderd wordt, het voorwerp is van de voortdurende zorg der politieke en sociale leiders. Het nationaal-socialisme wil op de eerste plaats den mensch en zijn arbeid bevrijden van de zelfzuchtige overheersching en het misbruik door de machten met het geld.

Het nationaal-socialisme wil het volk organiseeren in één groot arbeidsfront, dat met den steun van den Staat is opgewassen tegen de zelfzucht van enkelen, tegen de volksvijanden van binnen. De machtige vijanden van buiten kunnen vanzelfsprekend slechts door nog machtiger groepen van bondgenooten onschadelijk gemaakt en gehouden worden. Dat ééne groote arbeidsfront zal, het spreekt vanzelf, uit onderscheidene groepen of organen moeten bestaan, de onderscheidene groepen en organen der onderscheidene beroepen en bedrijven, geleid door de beste beroeps- en bedrijfsgenooten.

TAAK VAN DE ORGANEN VAN HET ARBEIDSFRONT EN VAN DEN STAAT

De taak van deze organen en van den Staat moet het in de eerste plaats zijn den jongen mensch in de gelegenheid te stellen zijn beroep of het bedrijf te leeren. Hun tweede taak is het den leerling op zijn kennis en zijn kunde te beproeven, alvorens hij als producent (voortbrenger) op de gemeenschap losgelaten wordt. Hun derde taak is het ervoor te zorgen, dat het beroepsrecht wordt gehandhaafd en dat de beroepsplichten blijvend worden vervuld. Hun vierde taak is het, ervoor te zorgen, dat de arbeid onder menschwaardige omstandigheden wordt vervuld. Ik noem hier b.v. de inrichting van de werkplaatsen,

de indeeling van den dag in arbeidstijd en rusttijd, de lichamelijke oefening, de vaststelling der vacantiетijden, het scheppen van de mogelijkheid tot nuttig en aangenaam gebruik van den vrijen tijd. Hun vijfde taak is het ervoor te zorgen, dat voortgebracht wordt datgene, waaraan en voorzooover daaraan behoefte bestaat in binnen- en buitenland. Hun zesde taak is het ervoor te zorgen, dat de prijzen zóó worden vastgesteld, dat de voortbrengers en de handelaren daarvan die vruchten plukken, dat zij menschwaardig kunnen leven. Hun zevende taak is het ervoor te zorgen, dat het geldwezen de voortbrenging en het verbruik, het bezit en het gebruik dient en vergemakkelijkt. Hun achtste taak is het ervoor te zorgen, dat de arbeider, de werker, ook bij ziekte of ongeval menschwaardig kan leven, dat bij zijn dood zijn familie menschwaardig kan leven. Daarbij zullen de arbeidsorganen er voor hebben te zorgen, dat er tusschen de beroeps- en de bedrijfsgenooten echte arbeidsgemeenschap, echte kameraadschap bestaat, tusschen degenen, die dezelfde of een onderscheiden taak in het beroep of het bedrijf uitoefenen, of zij nu leiden of geleid worden. Hun negende taak is het, ervoor te zorgen, dat de werker na het volbrengen van zijn levenstaak, wanneer hij oud geworden is, een zonnigen levensavond kan slijten.

EEN GROOT EN MACHTIG VOLK

Stel U dat voor. De eerste jeugd wordt doorgebracht, dank zij de zorgen van den Staat, van zijn organen en van de jeugdorganisatie, in geestelijke en lichamelijke algemeene ontwikkeling. De wil tot samenwerking wordt gevormd, tucht en orde worden beoefend. De jonge mensch leert dan zijn beroep en zijn bedrijf, dank zij den Staat en zijn toekomstige beroeps- of bedrijfsgemeenschap. Hij wordt meester of wel hulp. Zijn algemeene ontwikkeling wordt vervolmaakt in den militairen dienst. Hij werkt en plukt daarna de vruchten van zijn werk. Hij kiest zich een levensgezellin en sticht een familie. Zijn kinderen krijgen de kansen, die hij in zijn jeugd had. Hij wordt oud, geniet een welverdiende rust, kijkt terug op zijn werk, waarop hij trotsch kan zijn, geniet van het geslacht, dat hij voortbracht.

De Staat leidt, bundelt en richt. Het volk is groot en machtig in scheppenden arbeid. Het volk is groot door den in vreugde

en trots volbrachten arbeid van velen. De mensch is groot door de grootheid van zijn volk. Het volk is groot door de grootheid van den enkeling. Zij zijn elkanders trots, elkanders geluk.

Hitler zeide eens: men kan geen nationalist zijn zonder socialist te zijn en men kan geen socialist zijn zonder nationalist te zijn. Dat wil dus zeggen, dat het nationalisme en het socialisme elkander moeten dienen.

Wanneer de Staat aan de onrustigen, aan de echte revolutionairen het woord en de vrijheid van handelen laat, dan zullen zij er voor zorgen, dat niet de zelfzuchtigen als een log monster, den volkschen arbeid en de sociale gerechtigheid vernielen en verstikken.

Volksgenooten, laat ons dit tot richtlijn van ons gedrag maken, tot richtlijn tevens bij den bouw der nieuwe orde: volk en gemeenschap en individu moeten elkander dienen. Dan zal het Nederlandsche Volk en dan zal de Nederlandsche mensch leven in een gelukkigen STAAT.

Werkt dit volk in zijnen Staat dan samen met rasverwante volkeren in eender-gefundeerde Staten; dat wil dus zeggen, in den Germaanschen Volkeren- en Statenbond, dan zal het verzekerd zijn in zijn bestaan, dan kan het bijdragen tot het totstandkomen eener nieuwe Europeesche orde, van een groote Europeesche en eigen welvaart.

Ziet daar het socialisme van de N.S.B., dat, vereenigd met haar nationalisme, door middel eener verstandige politiek, de vervulling van ons aller liefste wenschen zal gaan worden.





UITGAVE NENASU